

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση,

Και επιτρέψτε και μένα με τη σειρά μου, ως επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας Θράκης), να καλωσορίσω όλους τους σημαντικούς και εκλεκτούς συμμετέχοντες στη διημερίδα Thessaloniki Summit 2016 (Θεσσαλονίκη Σάμιτ).

Η σημαντικότητα τέτοιων πρωτοβουλιών, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή, θεωρώ ότι είναι περιττό να υπογραμμιστεί.

Από την άλλη όμως, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, να έχουμε μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική άποψη της υφιστάμενης κατάστασης και των αιτιών που τη δημιούργησαν.

Είναι πάντοτε σημαντικός βατήρας εκκίνησης, η καλή γνώση και αξιολόγηση του χθες, και των παραμέτρων που οδήγησαν στη διαμορφωμένη πραγματικότητα, που βιώνουμε σήμερα.

Θα ήταν πολύ απλό να επισημαίνουμε, όπως συχνά συμβαίνει, ότι πάντα κάποιος άλλος φταίει, και όχι εμείς.

Ασφαλώς και κάποιος εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύονται τη θέση στην οποία βρέθηκε η χώρα μας και η Οικονομία της.

Αφού όμως αποδεχτούμε ότι αυτό συνέβη, γιατί εμείς το επιτρέψαμε, έστω και μέσω της ανοχής μας.

Στερηθήκαμε ως χώρα, τον ολοκληρωμένο και στρατηγικό σχεδιασμό, κάτι που διαπιστώνω κάθε μέρα από τη θέση μου στο ΥΜΑΘ, βλέποντας τις δράσεις του παρελθόντος.

Επιτρέψαμε, επίσης, την ασφυκτική παρουσία της πολιτικής εξουσίας, με όρους που νόθευαν τον υγιή ανταγωνισμό,

και δημιουργούσαν ομάδες προνομιούχων στη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας μας.

Επιδιώκαμε, τις περισσότερες φορές, λύσεις αποσπασματικές και συντεχνιακής λογικής, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα έναν περίπλοκο τοπίο νόμων, τροπολογιών, εξαιρέσεων και ειδικών κατηγοριών, που στην ουσία φυλακίζουν τη δημιουργικότητα και απωθούν οποιονδήποτε θα ήθελε να αξιοποιήσει τα τεράστια πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα μας.

Επιτρέψτε μου, και δικαιολογήστε μου να πω, ότι αυτή η μακροχρόνια κρίση που μας πλήττει έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα:

Μας αναγκάζει να κοιταχτούμε με ειλικρίνεια,

ξυπνάει μέσα μας το αίσθημα της επιβίωσης,

και ξαναφέρει στην επιφάνεια την ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη δημιουργικότητα των Ελλήνων.

Θέλοντας λοιπόν να υπηρετήσουμε, το δικό σας σύνθημα, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου στη χώρα μας, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αφήνουμε στο χθες όλα αυτά που περιέγραψα προ ολίγου, κρατώντας μόνο την εμπειρία.

Κύριε Πρόεδρε, είναι ευτυχής η συγκυρία, να συνδυάζονται και να μοιράζονται στην ουσία, την ίδια αντίληψη και την ίδια επιθυμία, και οι άνθρωποι της αγοράς και η κυβέρνηση, ως εκπρόσωπος της οργανωμένης Πολιτείας.

Οικοδομούμε, τώρα, μια νέα σχέση Πολιτείας και επιχειρηματικότητας, με όρους ειλικρίνειας, δικαιοσύνης, συνεργασίας,

στοιχεία που θα αποτρέψουν την εκ νέου εμφάνιση επιλεκτικών και προνομιακών σχέσεων με λίγους, και θα μπορέσουν να αποτελέσουν ταυτόχρονα το πιο στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και τη δίκαιη κατανομή υποχρεώσεων και ωφελειών για όλη την κοινωνία.

Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συμμετέχοντες.

Οι αριθμοί, τα οικονομικά μοντέλα και οι νόμοι, θα πρέπει να διέπονται από αυτές τις αρχές, αν πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα ευημερούσα και φιλόξενη για όλους.

Είναι πράγματι μια πολύ δύσκολη κληρονομιά αυτή που παραλάβαμε.

Μια οικονομία αφοπλισμένη εξαιτίας επιλογών δεκαετιών, που δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να πληρώσει συντάξεις και μισθούς χωρίς φορολογία.

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί θέληση της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε παλέψει για να γίνει κατανοητό, από τους εταίρους και τους δανειστές μας, το κοινωνικό και παραγωγικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί.

Το να μειώσουμε, από την άλλη, δραστικά τη φορολογία, μηδενίζοντας ταυτόχρονα μισθούς και συντάξεις, όπως προτείνεται πονηρά και λαϊκίστικα από κάποιους, δεν είναι σε καμία περίπτωση επιλογή.

Γιατί, για να λειτουργήσει μια οικονομία, και να μπει σε δρόμους πραγματικής ανάπτυξης, δεν βοηθάει ποτέ, η «εξίσωση προς τα κάτω», όπως την ονομάζουν οι οικονομολόγοι.

Έχουμε γύρω μας παραδείγματα κρατών που έχουν μεν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, αλλά και πολίτες με ελάχιστη αγοραστική δύναμη, για να μην αναφερθούμε στο ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος τους.

Ελάχιστα από αυτά παράγουν πλούτο.

Απαιτείται μια εύρωστη αγορά, με δυνατότητες απορρόφησης των αγαθών και των υπηρεσιών, από το σύνολο του πληθυσμού.

Και αυτή δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε μια κοινωνία ευημερίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες.

Εργαζόμαστε σθεναρά ώστε να γίνουν όλα αυτά αντιληπτά στους θεσμικούς μας συνομιλητές.

Παράλληλα, στο εσωτερικό δεν παραμένουμε άπραγοι, αλλά κινούμαστε, η κεντρική κυβέρνηση όπως και το ΥΜΑΘ, ώστε να απελευθερώσουμε την αγορά από τις στρεβλώσεις που είχε επιβάλλει ο κομματικός έλεγχος και η γραφειοκρατία.

Στηρίζουμε επίσης, τη μεγάλη επιστροφή, με νέους όρους, των τραπεζών στην ελληνική αγορά.

Ήδη, αρχίζει να γίνεται φανερό, ότι μια εταιρεία στην Ελλάδα μπορεί να έχει σοβαρή υποστήριξη και προοπτικές, και αυτή την πραγματικότητα θέλουμε να ενισχύσουμε.

Πάνω σ' αυτή την αντίληψη, έχει σχεδιαστεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που ξεκίνησε η υλοποίησή του.

Η δομή και η φιλοσοφία του, οι στοχεύσεις του, ευνοούν την ελληνική περιφέρεια, τις καινοτόμες ιδέες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Θέτει ως κύριο στόχο τη διάχυση των κεφαλαίων, και όχι τη συγκέντρωσή τους στα χέρια λίγων, δίνοντας αποφασιστική στήριξη στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργικότητα.

Και εκπληρώνει και τη δική μας απαίτηση, την απαίτηση του Μακεδονίας-Θράκης, να στηριχθεί ιδιαίτερα η επιχειρηματικότητα της περιφέρειας.

Σε συνδυασμό με το νέο ΕΣΠΑ, που και αυτό διαπνέεται από τις ίδιες αρχές, έχουμε τα πρώτα δύο μεγάλα όπλα στα χέρια των επιχειρηματιών μας, των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων,

δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια ολοκληρωμένη και αποφασιστική απάντηση στο αίτημα που ακούγεται εδώ και χρόνια από τις παραγωγικές τάξεις της χώρας μας.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ως εξίσου σημαντική μας στόχευση, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, η δυνατότητα επιστροφής των ξενιτεμένων παιδιών μας, και η δημιουργία θέσεων εργασίας, στοιχεία τα οποία δικαιώνουν στην ουσία και ολοκληρώνουν την αντίληψη και τη φιλοσοφία των πολιτικών μας.

Ο αμέσως επόμενος στόχος της Κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση και η μείωση των παραγόντων που επιβαρύνουν το κόστος της επιχειρηματικότητας.

Διαπνεόμαστε, κυρίες και κύριοι, και αυτό ισχύει για ολόκληρη την κυβέρνηση και όχι μόνο για το ΥΜΑΘ, από τις αρχές του πραγματικού φιλελευθερισμού, στο πεδίο της πολιτικής, αλλά και στο πεδίο της Οικονομίας.

Αυτό που ζήσαμε μέχρι χθες στη χώρα μας, και αυτό που κάποιοι επιζητούν να επιστρέψει, δίνοντας του και ιδεολογικά μάλιστα πρόσημα, ήταν μόνο η επίκληση του φιλελευθερισμού και του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς όμως να το υποστηρίζουν στην πράξη.

Είναι η ισχυρή θέληση αυτής της κυβέρνησης, που μένει ακλόνητη παρά τον πόλεμο με χτυπήματα «κάτω από τη ζώνη», να δώσει στην Ελλάδα αυτό που πραγματικά επιθυμεί:

την ευκαιρία για δίκαιη ανάπτυξη, για ισονομία και δικαιοσύνη, που θα επιτρέψει τους πραγματικά άριστους και ικανούς να δημιουργήσουν, και θα σταματήσει μια για πάντα την παντοδυναμία των ημετέρων.

Ό,τι σας προανέφερα, δεν είναι απλώς μια θεωρητική επίκληση για μένα.

Εργάζομαι ακατάπαυστα από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρμοδιότητα τη Μακεδονία και τη Θράκη, να τα κάνω πράξη.

Παραμένω αρωγός, συμπαραστάτης και αποφασιστικός παράγοντας στην προώθηση και στην ολοκλήρωση της επιχειρηματικότητας στον βορειοελλαδικό χώρο.

Το ΥΜΑΘ είναι ο βραχίονας των παραγωγικών φορέων και των αναπτυξιακών προσπάθειών μας, με τις δομές και τις υπηρεσίες του, που προωθούν την εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε να πετύχουμε τα μέγιστα για την οικονομία της Μακεδονίας και της Θράκης.

Έστω και ως πλεονασμό, θέλω να σας δηλώσω ότι η πόρτα του γραφείου μου παραμένει για όλους σας ανοιχτή, και θέλω να θεωρείτε ότι με έχετε σύμμαχο και συνέταιρο στις προσπάθειές σας.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση να βρεθώ σήμερα μαζί σας,

Και επιπλέον να σας εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι όλοι εμείς, είμαστε οι προπομποί, και οι βασικοί συντελεστές οικοδόμησης, μιας Ελλάδας δημοκρατίας, ισονομίας, ισοπολιτείας και ευημερίας.

Σας ευχαριστώ πολύ.